



Solna den 30 maj 2016
Enkel fråga till barn- och utbildningsnämndens ordförande Marianne Damström Gereben

Enkel fråga angående Fridhemsskolan

Den 29 oktober 2013, mitt i höstlovet, fick föräldrar plötsligt veta att det beslutats att lägga ner Fridhemsskolan från och med årsskiftet. Barnen måste flytta till en ny skola mitt i skolåret. Hagalund och dess närområde har sedan dess stått helt utan kommunal skola.

Fridhemsskolans elevers resultat låg, när beslutet togs, över riksgenomsnittet och skolan låg i ett mycket centralt läge i staden men ändå medförde det bristande elevantalet att ekonomin inte gick ihop. I samband med beslutet i BUN skedde stora protester från föräldrar. Kvalitetsundersökningar visade att Fridhemsskolan var en bra skola som med kompetent personal bedrev en bra verksamhet. Argumenten från alliansens sida var att skolan under en längre tid gått med underskott och blev bortvald av föräldrar och barn i närområdet. Men trots att alliansen vetat om detta under en längre tid gjorde de ingenting för att vända på utvecklingen. Istället överlät den politiska ledningen i nämnden (alliansen) till förvaltningschefen att fatta beslutet om nedläggningen och på det sättet svor de sig fria från politiskt ansvar.

Från höstterminen 2016, har staden beslutat att Fridhemsskolan kommer att öppna dörrarna för en förskoleklass som sedan kommer att bli en kommunal F- 3 grundskola. Verksamheten kommer att bedrivas i nära samarbete med Solna Kulturskola.

Med anledning av ovanstående vill jag ställa följande fråga:

Vad har staden sparat på att stänga Fridhemsskolan mitt i ett läsår, behålla lokalerna, för att sedan öppna den igen två och ett halvt år senare?

Thomas Magnusson (V)