

Åtal i arenaskandalen

Salminen (M) upp i rätten för grov bestickning

Kommunstyrelsens ordförande i Solna, Lars-Erik Salminen (M), åtalas för grov bestickning i samband med muthärvan kring nya Nationalarenan. Vänsterpartiet upprepade omedelbart kravet på hans avgång. Senare samma dag meddelades att han tar paus från solnapolitiken.

- Åtalet, liksom hela skandalen, skadar Solnas anseende oerhört mycket. För att medborgarna ska kunna återfå förtroendet för staden kan helt enkelt inte dess högste företrädare sitta kvar. Vi behöver läka som stad, och den processen kan inte börja förrän vi fått en nystart på den högsta politiska nivån, säger Vänsterpartiets gruppledare Thomas Magnusson.

- En ny politisk ledning måste givetvis till. Staden kan inte fortsätta styras av pampar som vill leka företagsledare i slutna rum, utan behöver förtroendevalda demokrater som vill ta ansvar i en öppen miljö, säger Thomas Magnusson.

Vänsterpartiet Solna har som enda parti, ända sedan Salminens inblandning i härvan blev uppenbar i maj 2010, menat att det rimliga vore att han lämnar sin



post. Men det är inte bara mutorna som är problemet i arenaprojektet, menar man:

- Åtalet kommer bara några dagar innan de borgerliga partierna tänker lägga ytterligare 62 miljoner skatte kronor på projektet, ett beslut som kommer fattas i stort sett helt utan underlag. Ingen förtroendevald har fått se en enda siffra som visar varför projektet plötsligt blivit mycket dyrare – det är tillsammans med åtalet symptomatiskt för hur hela det här projektet sköts, avslutar Thomas Magnusson.

FAKTA: Time-out i politiken

Det är vanligt att politiker, särskilt sådana i maktposition, väljer att säga att de tar "time-out" när någon skandal uppdragas men de ändå inte vill avgå. Men vad innebär det rent konkret? Är man sjuk anmäld? "Bara" frånvarande? Semester? Får man ut arvode? Ingen vet riktigt. Begreppet finns nämligen bara i diverse pressmeddelanden och media.

LEDAREN

Vilka blir rikare?

Världens förmögna blir allt mer välbärgade. Den rikaste procenten av jordens befolkning har numera lagt rabarber på 39 procent av den samlade förmögenheten, enligt en rapport från Boston Consulting Group (BCG) som publicerades i Aftonbladets nätupplaga 2011-06-01.

Det betyder alltså att en av hundra äger mer och mer medan den stora majoriteten förfogar över mindre och mindre av världens resurser. Är detta en världsordning som vi verkligen vill ha?

Samtidigt i Solna säljer Signalisten ut en massa lägenheter i Hagalund med relativt billig hyra. Detta säger man inte mycket om, utan man pratar istället om "projekt 1000". Man ska bygga 1000 nya hyreslägenheter. Hittills har man planer på en handfull och dessa har en hyra

som är mycket högre än den hyra som de utsålda lägenheterna låg på. Systematiskt minskar man utrymmet för dem som efterfrågar billiga bostäder. På senaste fullmäktigemötet krävde Vänstern svar på var dessa bostäder ska byggas, men möttes av beskedet:

- Det är en företagshemlighet!

Det är inte alltid lätt att representera sina väljare i Solna kommun. Detsamma gäller affären med nationalarenan. Vi ställer frågorna, men hittills har vi mycket svårt att få klara svar från högern som säljer ut och ombildar kommunala verksamheter så att insynen för de som är demokratiskt valda minskar.



Mia Fällström, redaktör för Kommunnytt och ledamot av kommunfullmäktige

Att utbetala: 370 miljoner kronor

- Kommunstyrelsen presenterar hela underlaget till arenabeslut

Nationalarenan blir dyrare än beräknat. Den totala notan är nu uppe i svindlande 2,8 miljarder kronor – att jämföra med de 1,9 som man kom överens om vid projektets start. Hur det egentligen gick till, och om det hade gått att undvika, är det få som vet. Eftersom projektet drivs i privat aktiebolag där staden är minoritetsägare har Solnas förtroendevalda ingen insyn alls i vilka beslut som fattas. Här intill ser du till exempel *hela* det underlag arenabolaget presenterat för sina ägare för att få det senaste tillskottet.

För Solna stads räkning handlar det om totalt drygt 60 miljoner skattekronor som läggs till de redan satsade pengarna. Stadens borgerliga politiker tycks helt tillfreds med att fortsätta betala utan att ens fått en enda siffra (förutom givetvis slutsumman) som underlag. Oppositionen kommer, både nu och fortsättningsvis, kräva mer information och ordentliga underlag inför beslut av detta slag. Den löpande demokratiska insynen i projektet måste också förbättras.



Barriärlösningen för Tvärbanan drevs igenom

Detaljplanen för Tvärbanans tredje etapp är nu fastlagd av kommunfullmäktige. Den rödgröna oppositionen föreslog en dragning i Frösundaledens mitt, som hade inneburit att de barriäreffekter som nu kommer uppstå hade undvikits.

Från Vänsterpartiets sida var man tydlig med att man är för Tvärbanan som sådan, men att den nu klubbade dragningen innebär flera allvarliga problem ur tillgänglighetssynpunkt. I ett gemensamt yrkande skrev oppositionen anledningarna bakom:

- Det möjliggör en betydligt bättre lösning för gång- och cykeltrafikanter som i motsats till det liggande förslaget inte ökar dagens barriäreffekter.

- Tillgängligheten för personer med en nedsatt rörelseförmåga kan uppfyllas enligt plan- och bygglagens bestämmelser om tillgänglighet på allmänna platser.

- Boverkets krav om tillgänglighet kan uppfyllas, vilket inte är fallet med dagens förslag. Ett exempel är att det inte bör finnas mer än två ramper efter varandra jämfört med sex enligt förslaget.

- En lösning i plan är betydligt billigare att bygga för SL och går dessutom snabbare att bygga än nuvarande förslag.

CITATEN

- Hur överraskad blir man av att de har avskyvärda arbetsförhållanden på ett stenbrott i Kina? Inte ett dugg. Ska vi då dessutom för att känna oss goda se till att de här killarna blir arbetslösa?!

- Sydkorea och Singapore är idag mycket rika länder just tack vare att de fick jobba på utan att någon ställde etiska krav.

Magnus Nilsson (M), förklarar i fullmäktige 30 maj varför han tycker Solna inte ska ställa krav på rimliga arbetsförhållanden hos kommunens leverantörer.

Vi behöver bli fler som delar ut det här kommunbladet! Kan du tänka dig att dela ut bladet en gång i månaden i ditt hus eller på din skola eller arbetsplats? Hör av dig till oss!